

Paul Lambij

*Klimmen 06-10-1957

†Weustenrade 17-11-2010

Gekozen op 25-11-1994 t/m 28-02-1999 als bestuurslid
in de functie van penningmeester

Vanaf 28-02-1999 tot 29-02-2004 als bestuurslid.
Paul beheerde onder meer de uniformen.



Hush somebody is calling my name

eine sjoane bariton is neet mië, noa twiëe joar krank ziën bis doe huu j van os gegange. Neet te misse krach binne Remigius, zenger, vrund en nog vöäl mie zöävöäl joare höbbe veer genoate van dien baritonsjtum, dien kritische noate en alle angere inbring doe bliëfs bie j os hange loat dat blieve in de harte van os allene j die dich leef höbbe veer zulle dich misse. Paul bedank vüer dien vrundsjap en alles was doe vüer os höbs beteikend.

Anekdote: (06 editie Clubv50)

Remigiusfeest 2000 Wij kunnen terugzien op een geslaagd feest. Na een voortreffelijk gezongen H. Mis werden de jubilarissen, Broeder Amatus en Rien Heijmans gehuldigd. Rien werd daarna door de 2e bassen onder aanvoering van Jan Horsmans op ludieke wijze in het zonnetje gezet. De derde jubilaris, Paul Lamby, had zich, zoals dat heet, om hem moverende redenen, aan deze behandelingen onttrokken. Daarom werd hij op 6 oktober, zijn verjaardag, door tien 1^e en een 2e bas om half zeven 's morgens uit bed gezongen. Na een stevige maaltijd, bestaande uit spek met eieren werd hij weer alleen gelaten met zijn Margot, die het spelletje had meegespeeld en ons toegang had verschaft tot de slaapkamer waar Paul door ons in zijn slaap werd verrast.