

Bernhard Tukkers  
Geboren te Denekamp op 27 januari 1910  
Overleden te Heerlen 26 maart 1998



Erelid: Van 23-3-1968 t/m 26-3-1998

\*Lief en leed: In maart overleed ons erelid dhr. Bernhard Tukkers. Een markante persoonlijkheid viel daarmee weg uit de Remigius Familie. Als laatste groet mocht het koor op 31 maart de dienst van woord en gebed opluisteren die bij gelegenheid van zijn uitvaart gehouden werd in de Kloosterkerk te Valkenburg a/d Geul

+

*Het leven  
als een fragment van het bestaan,  
blijft doorklinken  
in de tonen van ons innerlijk.*

Vanmorgen is, na een vol en rijk leven, in vrede overleden, mijn lieve man en onze vader, grootvader en overgrootvader

**Bernhard Tukkers**

• Denekamp, 27 januari 1910  
† Heerlen, 26 maart 1998

Klimmen: Annie Tukkers-Engels  
Klimmen: Wil Meurders-Tukkers  
Anjet en Hub  
Conny en Ron  
Maurice en Yvette  
Ank

Oudewater: Ton Tukkers  
Truus Tukkers-van der Meer  
Evedien en Pieter  
Bart en Mirjam  
en achterkleinkinderen

Hagerweg 2, 6343 BV Klimmen.

De dienst van woord en gebed zal plaatsvinden op dinsdag 31 maart om 13.15 uur in de kloosterkerk, Oosterweg 1 te Valkenburg a/d Geul, gevolgd door de crematie om 15.30 uur in het crematorium Nedermaas, Vouershof 1 te Geleen.

Gelegenheid tot afscheid nemen heden, zondag en maandag van 17.00 tot 18.00 uur in uitvaartcentrum Della, Grasbroekerweg 20 te Heerlen.

Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze vriend en erelid

**Bernhard Tukkers**

Wij wensen zijn familie veel sterkte in deze droevige dagen.  
Bernhard, bedankt voor je vriendschap voor ons koor.

Bestuur, leden, ere(bestuurs)leden en dirigent van mannenkoor St-Remigius Klimmen



*In de herfst verzamelde ik al mijn verdriet  
en begroef het in mijn tuin.  
Toen het april werd en de lente de aarde huwde,  
groeiden er in mijn tuin  
prachtige, zeldzame bloemen.  
De buren kwamen kijken en zeiden:  
'Als het weer herfst wordt en de zaaitijd aanbreekt,  
geef ons dan het zaad van die bloemen,  
want die willen wij ook in onze tuin hebben.'*

(Kahlil Gibran)

Hartelijk dank voor al uw bliken van medeleven,  
die voor ons een grote steun en troost zijn geweest.

Annie Tukkers-Engels  
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Viering Protestantse kerkdienst in de Kloosterkerk te Valkenburg -> zie bijlage vorig scherm