

John Pakbier

* Voerendaal 2 mei 1945

† Heerlen 17 februari 2020



Lid van: 2001 - †

Vandaag min of meer een horror-dag voor ons koor. Eerst de uitvaartdienst van John Pakbier en vervolgens de uitvaartdienst van Ab Lanting.

Na de passende en mooie woorden van Cees tijdens de uitvaartdienst van Ab wil ik graag iets zeggen over John.

John Pakbier, lid sinds 2001, was een bijzonder goed verenigingsmens en bijna altijd aanwezig bij evenementen, diensten en repetities, zelfs toen zijn vrouw Gerrie zo ziek was.

John was geliefd bij de leden, wellicht mede omdat hij een man was van weinig woorden, feitelijk een echte binnenvetter. Maar als hij het ergens echt mee oneens of eens was dan zag je aan zijn ogen achter de bril dat hij een opmerking ging maken

Het was dan John die met weinig woorden zo veel kon zeggen. Heel apart!

Het was ook John die mij, na het eerste reisje naar Traben Trarbach, regelmatig voor de repetitie vroeg wanneer we weer naar de Moezel zouden gaan omdat dat toch zo gezellig was geweest. Mede door hem zijn we vorig jaar voor de tweede keer neergestreken in hotel Central en hebben we ons dat weekend weer kostelijk geamuseerd.

Op zijn bidprentje ziet u een fantastische tuin, ingericht en onderhouden door John, een man met grote kennis van en liefde voor de natuur in het algemeen en zijn tuin in het bijzonder. Dat onze eigen tuin nu vol mooie azalea's staat die hij zelf heeft gekweekt is dan ook terecht zijn verdienste.

John heeft in de voorbije jaren samen met en over Gerrie heel veel verdriet moeten verwerken, John die zaterdag nog onder ons was, en er nu al niet meer is en zijn lieve vrouw nu alleen is met alle verdriet van de wereld. Onmenselijk, onmogelijk, onbegrijpelijk.

Verdriet dat ik ook bij velen van ons zie, alsook over het heengaan van ons erelid Ab Lanting. Voor beiden hebben wij vandaag de uitvaartdienst met prachtige gezangen opgeluisterd en mogen we trots zijn op de geleverde kwaliteit.

We moeten nu proberen om het overlijden van John en Ab te verwerken en modern gezegd een plaatsje moeten geven, al zal dat voor velen niet gemakkelijk zijn.

John en Ab dank jullie wel voor alles wat jullie voor ons hebben betekend

Dat jullie mogen rusten in vrede

