



In dankbare herinnering aan

JAN BAADJOU  
echtgenoot van

Margriet Drummen

Geboren te Klimmen op 11 juli 1922, is hij na een langdurige ziekte gesterkt door de genademiddelen van de H. Kerk overleden op 3 januari 1982. Hij werd ter ruste gelegd op het Remigius-kerkhof te Klimmen op 7 januari -1982.

Hoe kwetsbaar het leven van een mens is, zijn we ons nu weer bewust geworden door het overlijden van Jan. Na ruim dertig jaar mijnarbeid, was hij de oude niet meer; ziekte begon toen reeds zijn krachten te ondermijnen. Steeds was en bleef hij een mens die van geen ophouden wilde weten. Als goede echtgenoot en vader was geen offer en moeite hem te veel voor het geluk van zijn gezin. Sociaal bewogen als hij immer was, heeft hij zich vele jaren in verschillende organisaties en comités gegeven met zijn beste krachten en creativiteit van zijn geest. Hij wilde leven en werken. Hij hield zoveel van het leven, zag graag zijn evenmensen blij en gelukkig. Mild en behulpzaam als hij was, bood hij hen daarom graag een helpende hand.

Maar hij was ook een mens die in overtuigd geloof zijn eigen leven aanvaardde uit Gods hand; niet alleen met zijn goede dagen, maar ook met zijn moeilijke dagen: dagen van pijn en ziekte, vooral toen zijn lijden hem dwong zich toe te vertrouwen aan de zorgvolle handen van anderen. Dat was voor hem een moeilijke opgave. Hij die steeds anderen ten dienste stond, met zijn dadendrang anderen wist te bezielen; nu geheel afhankelijk te moeten zijn van anderen.....  
Hij heeft gebeden en gehoopt dat dit hem bespaard mocht blijven. God heeft hem verhoord. Hij riep hem tot nieuw leven waar geen pijn en leed meer is. Moge hij bij God nu de beloning vinden voor alles wat hij voor mensen betekend heeft.

Voor alle bliken van medeleven bij ziekte en overlijden van de dierbare overledene betuigen wij U onze oprechte dank.

Familie Baadjou-Drummen  
De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden op vrijdag 12 februari 1982 om 19.00 uur in de parochiekerk van de H. Remigius te Klimmen.