



In liefdevolle herinnering aan
Wiel Wouters
echtgenoot van
Maria Wouters-Deckers

* Hulsberg, 28 juli 1937

† Heerlen, 12 april 2015

Op vrijdag 17 april namen wij afscheid tijdens de plechtige uitvaartdienst in de parochiekerk H. Clemens te Hulsberg, waarna de crematie in stilte volgde.

Maria, kinderen en kleinkinderen danken u voor uw medeleven.

Lieve Pap,

5 Januari 2015, werd voor jou de zwartste dag in je leven. We kregen te horen dat er bij jou, slokdarmkanker met uitzaaiing naar de lever en lymfe geconstateerd werd . Jij liet je niet uit het veld slaan en zei dat je nog honderden –vijf Jaar zou worden. Je begon vol goede moed aan Je bestralingen en chemotherapie. Alles verliep prima en je voelde je steeds goed. Tot twee weken geleden. Je moest met spoed naar het ziekenhuis. Je bloedbeeld was helemaal ontregeld.

We hebben je in twee weken zien afzwakken van een vitale man, naar een strijdende leeuw die zijn leven niet wilde opgeven. We kunnen echter terug kijken op een mooi leven dat je gehad hebt. Je was blij dat je mam hebt leren kennen. Je bouwde eigenhandig jullie nestje waar je met mam al die jaren gewoond hebt. Jullie kregen een dochter en twee zonen, waar je trots op was. ook mocht je nog genieten van je vier kleinkinderen. Je stak altijd je handen uit de mouwen voor andere mensen, die een beroep op je deden. Niets was je teveel. BU je eigen kinderen heb je ook vele uren hard gewerkt om hun nestje mee op te bouwen. Ook heb je je tien jaar lang, ten dienst gesteld van zieken. Je ging als brancardier met de Limburgse Bedevaart mee naar Lourdes om daar een steun en toeverlaat zijn voor je medemensen. Je hebt jaren gewerkt bij "de PLEM," bij de incassodienst. Je moest het geld gaan innen bij mensen die de stroom niet konden betalen. Dit was niet altijd even gemakkelijk voor je, en heeft je gevormd tot de man die je geworden bent. Maar je probeerde het goed te doen voor beide partijen. Je was een man die zingend door het leven ging, en er alles uithaalde wat er in zat. Een uitspraak van jou was: "Ich hub veur tweeënhonderd procent gelaef." In het voorjaar ging je aan de slag in je moestuin en bewerkte deze, zodat je in augustus de vruchten kon oogsten, waar in jij menig uur in gestoken had en waar we met zijn allen heerlijk van gegeten hebben. Je hebt met mam genoten van diverse reisjes die jullie samen gemaakt hebben.

Ook ben je ooit prins carnaval geweest en je hebt menig mens aan het lachen gemaakt in sketches waar je vroeger aan mee deed. Maar zingen was toch je grootste passie. Je bent vijftigjaar kerkzanger geweest in Hulsberg. Daarna was je nog twaalf jaar lid bij mannenkoor Remigius in Klimmen, waar je tot drie weken geleden nog deel van uitmaakte. Vorig jaar juni hebben we samen jullie vijftigjarig huwelijksfeest gevierd. Naar deze mijlpaal heb je erg toe geleefd. Je regelde alles hiervoor. Je medezangers zongen een prachtige Heilige Mis voor-Jullie en daarna mochten jullie genieten van een prachtig feest. Je hebt hier met volle teugen van genoten. Je hebt de laatste drie maanden van je leven een ongelijke strijd moeten leveren, die je niet kon winnen. Lieve pap, je hebt tot het laatst als een leeuw gestreden in het bijzijn van ons allemaal. Maar we hebben je zondagmiddag uit handen moeten geven. Veel te vroeg!

Je mocht helaas de geboorte van jouw vijfde kleinkind niet meer meemaken. Hopelijk ga je over haar waken, als een beschermengel.

Lieve pap, rust in vrede. Dat heb je verdiend! We zullen altijd aan Je blijven denken als de krachtige, jolige man die je was, die niemand tot last wilde zijn tot het einde toe.

De zeswakedienst zal worden gehouden op zondag 24 mei 2015 om 11.00 uur in de parochiekerk H. Clemens te Hulsberg.