



Ter nagedachtenis aan

Piet Meurders

echtgenoot van

Wil Tukkers

\* Klimmen op 7 augustus 1934

† Heerlen op 24 oktober 1993

De familie dankt U voor Uw medeleven.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden op zaterdag 11 december om 19.00 uur in de parochiekerk St. Remigius te Klimmen.

In de diepte van je verwachtingen en je verlangens ligt je zwijgende kennis van het hiernamaals.

En wat is ophouden met ademen anders dan de adem bevrijden van haar rusteloze getijden, opdat zij moge opstijgen en verruimen en God ongehinderd zoeken?

Alleen wanneer je drinkt uit de rivier der stilte zul je waarlijk zingen.

En wanneer je de bergtop hebt bereikt, zul je beginnen te klimmen.

En wanneer de aarde je ledematen zal opeisen, zul je waarlijk dansen.

Uit "De Profeet"  
van Kahlil Gibran