



Ter herinnering aan

Hub Weerts

die te Heerlen op 17 januari 1988 is overleden.

Hij werd te Klimmen geboren op 13 mei 1929 en aldaar begraven op 21 januari 1988.

Na een langdurig ziekbed heeft de Heer Hub tot Zich geroepen. Gedurende lange tijd is hij met zijn optimisme zijn kwaal de baas gebleven, maar tenslotte heeft de Heer gesproken. Vol berusting heeft hij toen het hem toebedeelde lot aanvaard.

We zullen hem missen onze broer en dorpsgenoot. Hij behoorde tot het decorum van onze Klommense dorpsgemeenschap.

Hij was een graag geziene gast, nooit om een praatje verlegen. Hij was vol humor en met een kwinkslag wist hij het gebeuren te relativeren. Hub was ook een ondernemend man, mede door zijn inzet en onder zijn inspiratie zag het Klommense mannenkoor St. Remigius het levenslicht.

Ook met het jaarlijks evenement van de Craubeker-kermis heeft hij alles te maken. We zullen hem blijven herinneren als een broer waarvan we hielden, als een dorpsge-noot, die zijn stempel gezet heeft op het Klimmense dorps gebeuren. Dat hij ruste in vrede.

De familie dankt U bij deze hartelijk voor alle blijken van medeleven.

De zeswekendienst zal gehouden worden te Voerendaal op 27 februari om 18.30 uur in de H. Laurentiuskerk.